

CBS de Finne Aldeboarn
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn
0566-631302
info@definne-aldeboarn.nl
www.definne-aldeboarn.nl



- 5/9 Luizenpluis
- 6/9 Plein wordt gebruikt voor speciale wandeltocht voor KWF (u loopt toch ook mee?)
- 9/9 Hele week startgesprekken. Heeft u zich al aangemeld?
- 16/9 Oudermiddag groep 3
- 18/9 MR vergadering 20.00
- 23/9 Projectweek tegen het pesten
- 25/9 Groep 7/8 start met de kinderpostzegelactie!
- 29/9 Schoolkerkdienst
- 2/10 Start kinderboekenweek
- 5/10 Zaterdag, klusochtend!



Schoolkerkdienst 29 september: Welkom!

Belofte

Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik belof het. Zul je 't niet verder vertellen? Ik belof het... We beloven wat af in ons leven. Soms hebben we niet eens in de gaten dat iets een belofte is.

Beloofd is beloofd.
Beloofd is beloofd.

Je zegt en je doet.
Dan doe je het goed.

Deze yell uit Trefwoord voor de jongste kinderen maakt duidelijk waar het om draait: beloven is zeggen iets te zullen doen. Het roept verwachtingen op. En dus moet je 't ook waarmaken. Een belofte schept verplichtingen. Een belangrijk leerpunt voor de kinderen omdat het veel zegt over hoe wij elkaar als mens serieus willen nemen.

Er zit nog een belangrijk leerpunt in dit Trefwoordthema en dat ontdekken we aan de hand van het Bijbelverhaal over Abraham en Sara. Het is het verhaal van de belofte die God doet aan Abraham: 'Ik maak jou tot stamvader van een groot volk en geef jou een eigen land.' Het is een Belofte met een hoofdletter, een grote belofte die een heel leven (en nog veel meer) omvat. Maar helaas is Sara te oud voor kinderen en het Beloofde Land komt maar niet in zicht. En zo weerspiegelt het Bijbelverhaal de ervaring van veel mensen: het leven draagt prachtige beloften in zich, maar niet alles zal uitkomen. Tja, thats life. Een pittig leerpunt. Zo is het leven nu eenmaal, en het is goed als kinderen ook hiermee leren omgaan.

Het mooie is dat Abraham en Sara ook laten zien hoe je ermee kunt omgaan. Over teleurstellingen heen stappen en durven vertrouwen in de toekomst en in de mensen om je heen. Zien wat de wereld nog allemaal aan beloften in zich houdt. En dan, net als Abraham, ontdekken dat beloften soms toch nog uitkomen, alleen... heel anders dan je zelf had gedacht!

Damtoernooi

Het damtoernooi van 4 september is verschoven naar woensdag 11 september, op de Boarne. De kinderen van groep 3 t/m 6 gaan hier met eigen leerkracht heen. We wensen iedereen succes.



Bibliotheek en leesbevordering

Dinsdag 10 september komt juf Marloes van de bibliotheek weer bij ons op school. Ook dit schooljaar komt juf Marloes in de klassen voor leesbevordering. Graag 10 september de boeken van het vakantielezen weer mee naar school nemen.

Schoolkerkdienst

Op zondag 29 september willen wij iedereen graag uitnodigen voor de schoolkerkdienst. Dit jaar is het thema Goud!
Vanaf half 10 is er koffie, thee en limonade voor iedereen, in de kerk.
De dienst begint om 10 uur.

Meenemen

Graag de luizenzakken, portfolio's en rapporten weer mee naar school nemen.

Luizencontrole

Op **donderdagochtend 5 september** is er luizencontrole. Voor de hulpouders is het dan prettig wanneer uw kind geen vlechten etc. draagt, dit kan het controleren belemmeren.



Bij deze nieuwsbrief: Ouderhulplijst, schoolgids en jaarplanning

- Per gezin krijgt u een ouderhulplijst, wij willen u vragen om de lijst in te vullen en uiterlijk vrijdag 20 september weer in te leveren bij één van de leerkrachten. De lijst gaat deze week op papier mee.

- Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarlijkse schoolgids. Een belangrijk schooldocument, waarin u alle informatie over onze school kunt vinden. We geven hem in principe digitaal en hij komt ook op onze website. Wilt u toch graag een papieren versie, laat het dan even weten.

- Ook ontvangt u de jaarplanning in een kalendervorm. Ook deze krijgt u deze week op papier, zodat u hem ergens kunt ophangen.

AVG en privacy.

Vorig schooljaar heeft u op een formulier uw privacyvoorkeuren aangegeven over uw kind. Met name of er wel/geen foto geplaatst mag worden. Het is goed om deze misschien weer even te checken. U kunt namelijk altijd zelf uw privacyvoorkeuren aanpassen in de Parro-app. Dus wilt u iets veranderen, dan kan dat altijd.

Nieuws van het team**Juf Marjolein heeft een baby!**

Op 30 juli in de vakantie is juf Marjolein bevallen van een mooie zoon. Vader en moeder zijn dan ook heel trots en heel blij. Hij heet Yaël Ilias. Met Yaël en met Marjolein gaat het goed. Het team gaat binnenkort op een poppeslokje, en het is ook de bedoeling dat juf Marjolein een keer op school komt met de kleine Yaël.

**Meester Johan**

U had voor de vakantie al gehoord dat ik de nieuwe tijdelijke directeur ben op de Finne. Er is toen al kort iets verteld, maar ik wil me graag nog iets beter voorstellen. Ik heb trouwens al veel mensen even een handje geschud, buiten bij de voordeur tijdens mijn pleinwacht en ik ben ook al even langs alle klassen geweest. Voel me dan ook zeer welkom.

Ik ben Johan Meesters. Ik ben 17 jaar directeur op de Nijdjipskoalle in Grou en ben ook een aantal jaar directeur geweest op de Reinbôge in Tersoal. Heb dus zowel ervaring op een grotere school als een kleinere school. Maar mijn belangrijkste ervaring is vooral het goed omgaan met mensen: collega's, kinderen en ouders. Ik wil een betrokken, enthousiaste en open directeur zijn, die er mee voor zorgt dat we "samen" een mooie school maken. Ik voel dat "samen" gevoel ook echt op de Finne.

Mijn andere scholen hebben ook regelmatig iets samen met de Finne gedaan en ik had nauw contact met Jehannes, dus ik ken de school ook wel enigszins. Omdat het een tijdelijke functie betreft ben ik blij dat ook juf Sanne en juf Simona aanspreekpunt zijn. Ik ben in ieder geval op de woensdag aanwezig. Samen zorgen we er zo voor, dat de Finne de Finne blijft. Binnenkort wordt er een nieuwe procedure opgezet voor de vacature van directeur. Hopen dat er een goede kandidaat reageert.

In mijn dagelijkse leven vind ik "samen" ook belangrijk. Samen met mijn gezin woon ik in Joure. We hebben drie dochters, waarvan inmiddels twee op kamers zijn vanwege studie.

"Samen" is ook belangrijk in mijn hobby's. Mijn grote hobby is muziek. Ik speel al jaren bij de Jouster Fanfare en ben voorzitter van de provinciale muziekbond OMF. Daarnaast mag ik graag zingen en speel ook toneel. Dus een echte verenigingsman.

Ik hoop dat ik hier samen met jullie een goede (zij het tijdelijke) tijd heb. Ik heb er zin in.

Met vriendelijke groet, Johan Meesters

